

Marinjo

TWEEMAANDELIJKS ONAFHANKELIJK MOLUKS MAGAZINE • augustus/september 2021 • nr. 4

Prijs € 5,85



Molukse
Literaire Salon

“The summer of poetry” en nieuwe beginnersklassen

Bahasa Basudara Waar staan we nu?

Wellicht heeft u er al eens van gehoord. Bahasa Basudara is een Moluks initiatief voor online taaltraining en biedt handreikingen voor studenten en leraren op de Molukken. In eerste instantie is het gefocust op het oefenen van voornamelijk de Engelse, Duitse en Nederlandse spreekvaardigheid.

• TEKST JOANIEK VREESWIJK

Het laatste artikel in Marinjo over Bahasa Basudara is alweer een tijdje terug, maar dat betekent zeker niet dat de ontwikkelingen binnen Bahasa Basudara stil staan. In tegendeel. Naast het organiseren van taallessen organiseert het internationale team achter Bahasa Basudara heel veel andere activiteiten en zetten ze steeds meer nieuwe klassen op. Ook hoor ik steeds vaker als ik nieuwe mensen van Molukse komaf ontmoet dat ze ook les geven via Bahasa Basudara of er in ieder geval heel erg in geïnteresseerd zijn. Dat doet mij goed. De community breidt zich uit en velen zijn enthousiast over Bahasa Basudara. Zowel op de Molukken als in Nederland. Nu de zomer alweer bijna voorbij is lijkt het mij weer tijd voor een update. Waar staan we nu met Bahasa Basudara en wat ligt er nog in het verschiet? In dit artikel een aantal ontwikkelingen die spelen.

Als onderdeel van ons ‘jaar van literatuur’ heeft Bahasa Basudara onder andere een spellingwedstrijd gehouden onder studenten in april, die erg in de smaak viel. Ook heeft Bahasa Basudara deze zomer een aantal getalenteerde dichters een platform gegeven om hun werk met een groter internationaal publiek te delen. Zo zal Bahasa Basudara ook deelnemen aan de Molukse Literaire Salon in het MKC op 25 september in Houten. Bahasa Basudara zal daar de twaalf dichters introduceren en dieper ingaan op het initiatief, de gedichten, de illustraties en veel meer. De afgelopen maanden is er nauw samengewerkt met deze dichters uit de Molukken. Er is een selectie gemaakt van dertig van hun werken die vervolgens vertaald zijn van Bahasa Indonesia of Melayu Ambon naar het Engels.

De gedichten zijn vanaf 6 augustus te zien op het Bahasa Basudara Youtube kanaal, waar zij worden voorgedragen door de dichters. Ook op het Facebook en Instagram account van Bahasa Basudara zijn de gedichten te vinden. Het poëzieproject loopt tot 3 oktober. Tot die tijd komen er voortdurend nieuwe gedichten op de sociale media. Voor het eind van het jaar zullen hun werken, eveneens met



Beginnersklas Engels Hutumuri.

Engelse vertaling, gepubliceerd worden in een daadwerkelijke gedichtenbundel met afbeeldingen van Embong Salampessy. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze nog in de periode voor kerst te koop zijn, zodat u het aan iemand kan geven voor kerst. De opbrengsten zullen naar de dichters op de Molukken gaan. De namen en de introducties van alle twaalf de dichters zijn te lezen in de laatste blog op onze website Bahasabasudara.org.

Het poëzieproject is een project wat loopt, maar naast projecten als deze gaan de reguliere taallessen natuurlijk ook door. Er zijn tot op heden 215 online taalcursussen afge-



Voorgedragen gedichten "Summer of Poetry".

rond en vanaf begin september zullen er 56 klassen lopen. Ook leuk om te weten is dat op het moment 163 tutoren wereldwijd verbonden zijn aan Bahasa Basudara, waarvan 86 uit Nederland. Op het moment zijn er ook taalcursussen in Sorong (Papua), Jakarta, Surabaya, en zijn er Molukkers vanuit Makassar, Ternate, Jogjakarta en Bali die meedoen aan de online lessen. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe beginnersklassen. Het gaat hier onder andere om taallessen in de dorpen Ema-Hukurila (gecombineerde klassen), Tiouw, Hutumuri, Halong, Mangga Dua in Kota Ambon, Masohi, West Seram, Aru, Kei en Tanimbar. Veelal zijn dit de jongere kinderen die de lessen volgen. In de meeste gevallen stelt een Bapa Raja of leraar zijn huis ter beschikking om de lessen op een gezamenlijke plek te kunnen volgen. Dit met behulp van een stabiele internet verbinding, projector, laptop, scherm en speakers.

Niet in alle dorpen hebben ze alle benodigde faciliteiten tot hun beschikking, vandaar dat Bahasa Basudara een mooie manier heeft waarop u kunt bijdragen. U kunt een veilingticket aanschaffen waarmee u kans krijgt op één van Suzette Huwae's schilderijen. Kunstenaar Suzette Huwae heeft eerder dit jaar drie schilderijen geschilderd voor de IKAT wisseltonoonstelling in Museum Maluku en zal twee van deze kunstwerken veilen. De volledige opbrengst zal gaan naar Bahasa Basudara. Tickets zijn te koop tot 31 oktober via <https://bahasabasudara.rallyup.com/>

Verder kunt u ons ondersteunen door ons blij te maken met nieuwe aanmeldingen als tutor. Dus mocht u zich willen aanmelden om les te geven dan kan dat altijd via bahasabasudara.org. Ook als u denkt dat u op een andere manier een



Verdeling van tutoren wereldwijd.

bijdrage zou kunnen leveren aan Bahasa Basudara dan horen we dat graag. Denk aan het editen van videomateriaal of het geven van een online webinar of workshop. Heeft u bijvoorbeeld een dochter, zoon, nichtje, neefje, anak serani of een kennis hebben die u enthousiast kan maken om les te geven of op een andere manier bij te dragen aan Bahasa Basudara dan is dat ook altijd mooi. Ik vind het zelf geweldig om te zien dat de Molukse jeugd hier zo makkelijk verbindt met de Molukse jeugd op de Molukken middels Bahasa Basudara. Ik zelf zal in september ook weer beginnen met een nieuwe klas en ik kan eerlijk gezegd niet wachten. Heeft u vragen over de projecten van Bahasa Basudara of de taallessen dan kunt u die stellen via bahasabasudara@gmail.com. Heeft u een specifieke vraag aan mij over bijvoorbeeld het lesgeven of dit artikel dan kan dat via joaniekvreeswijk@gmail.com.