

De ervaring van Evert Solisa met Bahasa Basudara

Oom Evert Solisa benaderde mij in augustus dit jaar over de mogelijkheid om les te geven aan studenten op de Molukken. Ik had hem destijds in contact gebracht met Jeff Malaihollo, trekker van het taalproject Bahasa Basudara. Midden oktober kreeg ik een berichtje van oom Evert met de vraag of ik even in mijn mail wilde kijken: "Ik heb iets voor je!". Hij had mij een stuk opgestuurd over zijn ervaring als tutor. Voor mij persoonlijk erg leuk om te lezen over zijn enthousiasme. Het leek mij daarom een goed idee om zijn verhaal met jullie te delen.

'Na het eerste email contact tussen Joaniek en mij op 20 augustus 2020, over mijn werkervaring bij de ruimtevaart (Dutch Space) en mijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk in Hoofddorp, was voor mij alles in een stroomversnelling gegaan. Mijn eerste contact met projectleider Jeff Malai-

hollo, maakte hem zeer enthousiast over mijn ervaring met ruimtevaart techniek en mijn achtergrond als taal coach Nederlands. De Molukse gemeenschap blijkt maar weer een kleine wereld en contact leggen met Jeff Malaihollo was voor mij een open deur.

Ik vroeg aan Jeff of hij John Malaihollo kende die in Breda woonde en studeerde, zijn antwoord was: "hij is mijn oudste broer". Hij vertelde dat hij mij een paar keer in Breda had gezien. Toen ik hem vroeg waar hij mij had gezien in Breda, noemde hij de namen van de mensen waar ik destijds was en moest ik hem gelijk geven. We hadden elkaar inderdaad eerder ontmoet. Ook toevallig is dat Jeff ons (mijn vrouw en ik) in 1975 nog op Ambon had gezien bij zijn familie, hij was toen 9 jaar oud. Zijn oom was docent van Universitas Pattimura en mijn vrouw kende hem ook. Vaak werd mijn vrouw gevraagd om op de kinderen te passen toen zij nog op Ambon woonde en studeerde. Een ander bekend contact kreeg ik via de groep van Gereja Bethania. De facilitator van de klas was ook een bekende van mijn vrouw. Haar vader was ook docent van Universitas Pattimura.

Kennismaking

Na deze uitgebreide kennismaking bood hij mij aan om mij op twee fronten les te laten geven,



Evert Solisa tijdens Test en kantoor Dutch Space in Noordwijk.

namelijk als Tutor Nederlands en via een webinar voor de Universitas Pattimura Fakultas Teknik. Het is nog gelukt ook, want heel snel had ik een groep enthousiastelingen voor de Nederlandse taal van Universitas Pattimura toegewezen gekregen. De eerste les vond plaats op 18 september 2020 en later gaf ik een tweede klas les van Gereja Bethania op 30 september 2020. Dat betekent dat ik nu aan twee klassen Nederlands geef. Op het moment heb ik een klas op woensdagochtend en een andere klas op donderdagochtend. Inmiddels heb ik op 15 oktober 2020 al de vijfde les gegeven aan deelnemers van de Unpatti (Universitas Pattimura) groep en op 14 oktober 2020 de derde les voor deelnemers van de Bethania groep.

Webinar

Op dinsdag 13 oktober 2020 heb ik voor het eerst een webinar gegeven over Space Technology voor de studenten Fakultas Teknik van Universitas Pattimura. Zij hebben aangegeven graag meer van deze sessies te willen, niet regelmatig maar zo nu en dan een presentatie. Wat mij helaas er van weerhoudt om verder te gaan met Teknik Unpatti is de tijd. Ik heb in Hoofddorp namelijk al drie taalklassen voor de Nederlandse Taal, namelijk op dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Op 22 oktober 2020 werd ik vervolgens gevraagd om als tutor Nederlands les te geven aan studenten en andere geïnteresseerden van de Universitas Pattimura tijdens de vierde Linga, Culture and Education Expo 2020. Het was zo'n succesvolle sessie dat ik een dankbrief heb mogen ontvangen van de rector van de universiteit.

Het is voor mij fijn om les te geven aan de studenten op Maluku, hierdoor heb ik het gevoel dat ik dicht bij hen ben, een gevoel van satu gandong. Het project Bahasa Basudara is voor mij van grote waarde. Als ik Nederlandse taalles kan geven aan vluchtelingen, waarom dan niet aan onze broeders en zusters op de Molukken? Via mijn contact met de Taal Project Leider van Unpatti Ambon, heb ik het gevoel dat zij verlegen zitten om Tutors, daarom is het voor ons hier belangrijk om ons als Tutor op te geven. Het is echt héél leuk!

Steentje bijdragen

Ik wil oom Evert Solisa van harte bedanken voor het delen van zijn ervaring met het taalproject. Zijn ervaring laat namelijk zien dat het niet alleen voor jongeren een hele leuke ervaring kan zijn om als tutor mee te doen, maar ook zeker voor de al wat ouderen binnen onze Molukse gemeenschap. Dus bij deze; vraag de jongeren om u heen of zij wellicht interesse hebben, maar schroom ook zeker niet om uzelf aan te melden als u concreet iets wil bijdragen voor jongeren op Maluku. We zoeken nog steeds tutores Engels, Nederlands en Duits. Het is een hele makkelijke en leuke manier om je steentje bij te dragen, nieuwe dingen te leren, nieuwe contacten te leggen en in contact te zijn met de Molukken in een tijd waarbij reizen helaas nog even op zich moeten laten wachten.

Joaniek Vreeswijk



COLUMN

Door de ogen van
Njong Gogos

Pelan pelan, hati hati....

Pelan Pelan, hati hati, wees voorzichtig... Woorden die ik altijd tegen een geliefde of vriend zeg als hij of zij op het punt staat de deur uit te gaan, voor één langere of kortere trip. Ik voel me verplicht dit te zeggen en voel me lichtelijk ongerust, die zeldzame keer dat ik het vergeet. Zeker als het donker is of mistig.

Alsof je je ergens ver weg er van bewust ben dat het wel eens een laatste groet zou kunnen zijn. Niet-dat ze over zeven sloten tegelijk springen, snelheid regels negeren of anderszins roekeloos gedrag vertonen, maar je wilt het wel gezegd hebben. Hier hoort ook bij dat je de persoon in kwestie op het hart drukt even te bellen als ze veilig en wel op de plaats der bestemming zijn aangekomen, en verschrikkelijk ongerust kan zijn als ze dat niet doen...

Misschien ga je straks nog bij iemand op bezoek, wat kerstinkopen doen of een avond swingen... wees voorzichtig en doe rustig aan, houd anderhalve meter afstand, zoek de drukte niet op en ga niet stunten met vuurwerk. Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en een gezegend 2021, sehat dan berkat selalu



**KEEP CALM
AND**

**STAY
SAFE**